



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Column Hans Brinke

Ondertussen op het Orvelterveld

Het is 9 februari en ik rij vanaf het Oranjekanaal het Orvelterveld op. Ik heb net de kinderen voor het eerst weer naar school gebracht. Het bos lijkt prachtig zo in de sneeuw en de weg is ook niet gestrooid dus ik rij over een mooi dik pak. Ik moet ineens denken aan al die keren dat ik zo in Tsjechië heb gereden in de winter. Ik installeerde toen softwarepakketten bij andere melkveehouders. Echt mooi, kom je daar om 9 uur 's ochtends aan en het eerste wat je krijgt is een borrel, dat soort werk.

Dussss, dat is een ander verhaal. Ik heb laatst voor het eerst in twintig jaar weer een vergadering over Orvelte bijgewoond. De eerste en tevens laatste vergadering van ruim 20 jaar geleden was niet zo'n succes. Althans dat was mijn beleving. Dat was in de tijd dat inwoners/ondernemers uit Orvelte minstens 1 keer per jaar gezellig een dagje rechtbank deden om te kijken wie er nu weer gelijk kreeg. Bij de VABO vergadering van 20 jaar geleden had ik het gevoel dat er een aantal kampen waren waar ik mij beslist niet in wilde mengen. Vandaar dat het toen bij één bezoek is gebleven.

Maar nu kregen we een uitnodiging voor een vergadering over de coöperatie. Het was online, en na wat speurwerk tussen mijn spam had ik de uitnodiging gevonden en ons aangemeld. Nu ben ik lid van meerdere coöperaties en ben ik daar (meestal) ook heel blij mee. Een groot gedeelte van mijn inkomen komt van Friesland Campina, een heel grote coöperatie met een miljarden omzet. Maar wel in handen van zo'n 16 of 17 duizend voornamelijk Nederlandse melkveehouders. Forfarmers en Agrifirm zijn coöperaties waar ik mijn mengvoer van betrek. En de laatste coöperatie waar ik lid van ben geworden is Sterk Midden Drenthe. Ondertussen weer bijna opgeheven, maar zij hebben er wel voor gezorgd dat wij, ondanks dat we echt overal ver van afwonen, gewoon glasvezel hebben. Dus om een lang verhaal iets in te dikken. Ik hou wel van coöperaties.

Het is fijn dat ik die vergadering heb meegemaakt. Want ik besepte me ineens dat Orvelte de strijd misschien voorbij is. Mijn ervaring is natuurlijk van heel lang geleden. Een coöperatie waar over de verschillende belangen gepraat wordt en belangen verenigt worden dat klinkt gewoon super. Dat is ook wat je mensen gunt, dat ze verdraagzaam zijn, elkaars belangen snappen en hier een gulden middenweg in vinden. Het klinkt geweldig en ik hoop ook dat dat het is. Ik wens iedereen in Orvelte een heel fijne coöperatie toe!!!

Groeten en kallum an, Hans.